

Wandeling 'het Moer' 9 km

Wandeling 'het Moer' 9 km



Wandelnetwerk 'Kempense Kolonies':

Start kapel O.L.V. der Stilte, Geheul Merksplas

74 - 54 - 87 - 52 - 26 - 14 - 15 - 51 (verkorting naar 26) - 25 - (pauze Schuttershof!) - 29 - 28 - 27 - 89 - 88 - 78 - 79 - 74

Verkorting bij knpt 51 naar 26 - 27 = 5,5 km

Start Kerk St Rumoldus, Zondereigen

24 - 25 - 29 - 28 - 27 - 89 - 88 (verkorting) - 78 - 79 - 74 - 54 - 87 - 52 - 26 - 14 - 15 - 51 - 25 - 24

Verkorting bij knpt 88 naar 87 = 7,6 km.

Het Moer is een prachtig natuurgebied in de uithoek van Merksplas, op de grens met Zondereigen. Het is nu toegankelijk als wandelgebied. Volg de opgegeven nummers van het wandelnetwerk 'Kempense Kolonies' en geniet van de 'Pure Natuur'. Afstand 9 km.

Startplaatsen:

Merksplas, Geheul, aan de Kapel O-L-V-der Stilte, knooppunt 74.

Zondereigen, Baarle-Hertog, Kerk St. Rumoldus,

knooppunt 24 of bij Café Schuttershof



Bezienswaardigheden:

Natuurgebied **Het Moer** met knuppelpad en bruggetjes. Het Kerkemoer van Zondereigen. De landerijen van Widar met bio-winkel Pure Kempen, huis Bredablick en hoeve Landvidi. Kapelletjes in het veld.

Domein Zwart Goor, met ontwerp heidegebied.

Horeca

Café **Schuttershof**, Zondereigen, tel. 014 63 31 69 halverwege of als startplaats.

Picknickplaatsen-rustbanken:

Er zijn meerdere rustbanken en picknickplaatsen, zie kaart.

Informatie:

Voorzie vooral wandelschoenen en in natte periodes zijn laarzen een noodzaak voor het betreden van het Moer en rond het Kerkemoer.

Kapel O.L.V. der Stilte. Startplaats van de wandeling bij knooppunt 74.

De familie Van Der Vorst kocht op het einde van de 19de eeuw ca 200 ha bossen van de familie Springard, de toenmalige eigenaar van het Graafsbos en het Zwart Goor. Margriet Van Der Vorst startte er na WOII een nieuwe kloosterorde: de "Dienaressen van de Kerk". Zij hielpen zieken en hulpbehoevenden en woonden in de **St.-Marge-rethakluis** aan de Stwg op Weelde. Zuster Margriet liet in 1960 op het Geheul een alleenstaande kapel bouwen die werd toegewijd aan O.L.V. der Stilte. Tot 2005 konden de burens hier naar de mis. De kapel is door het bisdom in 2009 verkocht en is nu privaat bezit

Het Moer is gelegen op het Bergske, een hoogte in dit gebied. Hier kwam destijds een nederzetting tot stand. De oudste benaming is Craytenborch of Krijtberg. Van oudsher was het een moeras. De bewoners haalden hieruit brandstof voor de open haard. De natte veenlagen werden met de riek gebaggerd en gedroogd, geen gemakkelijke klus. De versteven brij werd in brokken gesneden en in droogstapels gelegd. Deze turfblokken gaven wel warmte maar geen vlam. Om het labeurwerk te verlichten en de veenlagen te bereiken diende men het water te laten zakken door eerst grachten te graven. Zo kwam men bij kleilagen uit waarmee in klampovens stenen werden gebakken. Die verdwenen dan weer door de oprichting van de industriële steenfabrieken langs de Turnhoutse vaart.

In het Moer werden ook wilgen gekapt, gebruikt om zitjes te maken voor onder meer kerkstoelen, ook voor de kerk van Zondereigen.

Voor de Franse revolutie was het Moer eigendom van de priorij van Corsendonck, met een jachtpaviljoen. Als kerkelijk bezit werd het door de Franse legers aangeslagen. De volgende eigenaar, De Pelseener - De Chaffoy uit Mechelen, was fabrikant van zitjes uit wilgentwijgen. In 1844 liet hij een stenen windmolen bouwen, gebruikt om graan te malen maar ook om Het Moer te ontwateren met een scheprad. Het water kwam echter steeds terug richting Moer en de afwatering werd gestopt. Daarna kwam er in 1889 een bovenkruier in eigendom van Adriaan Gillis. Zijn broer Miel gebruikte hem later om windenergie, middels een generator op te slaan in accumulatoren. Met de opkomst van elektrische motoren raakte de molen in verval. De stenen romp herinnert aan een glorieus verleden?

Het Moer is nu eigendom van het Vlaams Gewest en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), via deze boswachterij werden de oude wegen omgevormd tot wandelpaden, en mits overleg met VLM (Vlaamse Landmaatschappij) kwam er zelfs een knuppelpad om het natte gebied te betreden.

Veldkapelletje Kerkebos (tussen knpt 51 en 25)

De paalkapel van het Kerkebos werd omtrent 1857 opgericht op initiatief van Cornelis Dierckx, onderwijzer in Zondereigen. Ze bevindt zich langs een oud verloren gegaan kerkpad naar het Lipseinde en het Geheul. Hoe je Zondereigen ook nadert je passeert altijd een kapelletje. Deze kleine religieuze monumenten werden destijds opgericht

halverwege tussen kerk en buurtschap. Wie te voet naar de kerk ging kon onderweg even bij de kapel halt houden om er te bidden of een kaars te ontsteken.

Kort wandel relaas 'een zomerse avondwandeling in het Moer en Kerkemoer'

Samen met boswachter Bart Hoeymans van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) trekken we het Moer in. Daar zijn enkele nieuwe paden aangelegd. Een knuppelpad maakt dat je zelfs na een regenperiode met droge voeten het Moer in kunt. In de negentiende eeuw is geprobeerd het gebied droog te maken. Daarvan is er nog het restant van de molenromp 'de Moermolen'(zie hiernaast). De boswachter brengt ons met veel enthousiasme door dit bijzondere natuurgebied, dat na de vergeefse pogingen om het voor de landbouw geschikt te maken is overgebleven. Ook rond het Kerkemoer heeft het ANB een nieuw wandelpad aangelegd. Over het verleden van dit natuurstuk is zowel bij de boswachter als bij lokale heemkring weinig bekend.

Foto: de boswachter bij de aanleg van het knuppelpad.

