



MERKSPLAS

KOLONIE OP STELTEN door THEATER BIZZAR



Op vakantie met de mobilehome! Ricky en Vicky amuseren zich kostelijk. Tot er 2 boefjes ontsnappen uit de gevangenis. Wie durft deze politiezaak mee oplossen? Ga mee op wandel met Theater Bizzar!

| | |
|-------------|--|
| Data | dinsdag 30 & woensdag 31 oktober 2018 |
| Tijdstip | 14.00 uur |
| Prijs | € 8 (zowel voor ouders als kinderen, drankje inbegrepen) |
| Locatie | Landloperskapel, Kapelstraat 9, 2330 Merksplas (zijdreef van de baan Merksplas - Rijkevorsel) |
| Plaatsen | max. 50 personen per voorstelling |
| Opmerkingen | wandelschoenen aangeraden |
| Info | Toerisme Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas toerismemerksplas@skynet.be +32 (0)14 63 94 77 |

RESERVATIE



Tickets zijn te koop vanaf dinsdag 11 september 2018. Dit kan bij Toerisme Hoogstraten, Baarle & Merksplas of online.

ONLINE RESERVEREN IS ZEER EENVOUDIG!

1. Ga naar www.ticketgang.eu.
2. Maak een My Ticketgangaccount aan.
3. Reserveer de tickets van de gewenste voorstelling.
4. Betaal online met Bancontact, Visa of Mastercard.

*Bestel via de site van Ticketgang ook tickets voor Gemeenschapscentrum Hoogstraten met voorstellingen van Laïs, Rob Vanoudenhoven, Henk Rijckaert, Jens Dendoncker, ...
Kijk voor het volledige programma op www.gchoogstraten.be.*



GRIEZELIG GRENSLAND

LUDIEKE VERTELLINGEN VAN LOKALE VOLKSVERHALEN

IN HOOGSTRATEN,
BAARLE-HERTOG-NASSAU
& MERKSPLAS.



Het Land van Mark & Merkske is een omgeving met een rijk verleden. Vroeger zwierven hier Vikings, smokkelaars en landlopers rond. Tijdens de lange winteravonden aan het haardvuur vertelden de bewoners elkaar levendige griezelverhalen over zwevende kruisjes, heksen en mysterieuze verdwijningszaken.



In de maanden oktober en november wil het Land van Mark & Merkske de vroegere vertelavonden terug in ere herstellen. Lokale toneelgezelschappen of andere verenigingen brengen de volksverhalen opnieuw tot leven en dit steeds op een sfeervolle locatie.





BAARLE-HERTOG-NASSAU

GRENSLANDVERTELLINGEN door STRAFFPOEJER



Er is al heel wat verteld over het grensland in Baarle-Hertog-Nassau. Is alles al verteld?

Nee, zeker niet! Keer terug in de tijd, helemaal tot in de 18de eeuw. Roemrijke tijden waren het toen. Zijn er gelijkenissen met nu? Dit kom je te weten als je mee op pad gaat met de grote musketier 'Daar-tagd-na'. Trek je wandelschoenen aan en luister naar wat deze dappere man je te vertellen heeft.

| | |
|-------------|---|
| Data | zaterdag 27 oktober & zaterdag 3 november 2018 |
| Tijdstip | deuren open om 19.30 uur start wandeling 20.00 uur |
| Prijs | € 12 (hapje en drankje inbegrepen) |
| Locatie | Bierkelder Royal, Schaluinen 11a, 5111HB Baarle-Nassau |
| Plaatsen | max. 50 personen per voorstelling |
| Opmerkingen | wandelschoenen aangeraden |
| Info | Toerisme Baarle-Hertog-Nassau, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau info@toerismebaarle.com +31 (0)13 507 99 21 |



HOOGSTRATEN

DEN ENGEL EN DEN EZEL door ZJOSFINKS



1968, een dorp in de Kempen, een schrikkeljaar bovendien. Kerstavond, het sneeuwt en Lowie zoekt troost in de straten terwijl Peer en Rik de banden van hun fiets oppompen om naar de middernachtmis te trekken. Alles lijkt normaal, maar niets is wat het lijkt.

Geniet van een wandeling van één km in een levendig decor, met drie verhalen en voorzien van de nodige spanning, verbazing, herkenbaarheid en vooral... veel humor. Sneeuw is reeds besteld, kaarsen zullen branden en koffie en jenever zullen klaar staan. Laat de kerstperiode maar komen!

| | |
|----------|--|
| Data | vrijdag 30 november & zaterdag 1 december 2018 |
| Tijdstip | 19.15 uur |
| Prijs | € 12 (koffie of jenever inbegrepen) |
| Locatie | 'In de 16', Kolonie, 2323 Wortel (volg ingang 3 rechts van de gevangenis, ruime parking) |
| Plaatsen | max. 50 personen per voorstelling |
| Info | Theater Pas geverfd www.pasgeverfd.be zjosfinks@gmail.com +32 (0)476 72 91 91 |



MERKSPLAS



DE VERGETEN VAGEBOND 2.0 door 't VEUSSELS TONNEL



De geschiedenis van Merksplas-Kolonie is buitengewoon fascinerend. Niet enkel door de prachtige natuur, gebouwen en drevén, maar ook door de vele verhalen van de kleine verloren mens, de vergeten vagebond.

Tijdens deze vernieuwde wandeling komen de verhalen weer tot leven, zodat we de Vagebond niet vergeten!

De wandeling eindigt in het gevangenis museum, in de kelder van de Landloperskapel.

| | |
|-------------|---|
| Data | zondag 4 november, zondag 11 november & zondag 18 november 2018 |
| Tijdstip | 13.30 uur (stipt) |
| Prijs | Volwassenen € 12 / kinderen € 8 (drankje inbegrepen) |
| Locatie | Landloperskapel, Kapelstraat 9, 2330 Merksplas (zijdreef van de baan Merksplas - Rijkevorsel) |
| Plaatsen | max. 50 personen per voorstelling |
| Opmerkingen | wandelschoenen aangeraden |
| Info | Toerisme Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas toerismemerksplas@skynet.be +32 (0)14 63 94 77 |