



De wandeling loopt door de gemeentebossen van de Heikant, de Strikken, het Graafsbos, Kruidenhoeve, vallei van de Noordermark met wandelbrug.

Startplaats:

Merksplas, Witte Keiweg 1, Hoeve-ijs Vaneleke, nabij knooppunt 38



Wandelnetwerk 'Kempense Kolonies':

Startplaats: knooppunt 38:

38 - 40 - 60 - 61 (*) - 62 - 64 - 84 - 85 - 86 - 61 - 28 - 29 - 50 - 36 - 37 - 38 - naar 55 tot Hoeve-ijs Vaneleke

*verkorting van 61 naar 28 is 6,2 km

Bezienswaardigheden:

Bossen van de Heycant, nabijheid Strikkeven, het Graafsbos, voormalige Kruidenhoeve, meanders en vallei van de Noordermark, grens tussen Merksplas en Zondereigen, wandelbrug.

Horeca:

zie startplaats Hoeve-ijs Vaneleke

Strikkewandeling

Met startplaats aan Hoeve-ij's Vaneleke wandel je de bossen in van de Heikant. Tussen knooppunt 61 en 62 kan je een blik werpen op het **Strikkeven** dat wat dieper verscholen in het landschap ligt.

Bij de uitvoering van de ruilverkaveling Merksplas-Zondereigen werden nieuwe wandelpaden aangelegd. Een aantal bermen werden ingezaaid en brengen de verdwenen flora opnieuw tot leven. Het Strikkepad loopt door een afwisselend landschap van bos en open ruimte. Bijzonder aan het Strikkeven is de paddentrek. In het vroege voorjaar trekken honderden padden vanuit de gemeentebossen over de Eindepoel naar dit ven. Om deze oversteek te beschermen, plaatst de gemeente schermen en emmers. Die worden dagelijks geleidigd en overgezet door vrijwilligers uit de buurt. Hoor je de kikkers kwaken, dan zijn het wel de mannetjes met hun lokroep om de vrouwtjes het hof te maken, de vrouwtjes kunnen namelijk niet kwaken. Het is ook de biotoop voor water- en weidevogels. In de lente vinden die hier hun broedplaats. Uit de plaatsnamen, onder meer Heycant is af te leiden dat hier ooit een omvangrijk heidegebied was. In het Heycantbos hangen zwarte nestkastjes met onderaan een vliegkat, met de bedoeling om vleermuizen te lokken. Mogelijk ontstaat hier een vleermuizenreservaat.

Na de oversteek van de Strikkeweg maakt een veldweg de verbinding met het Graafsbos, ooit eigendom of het jachtgebied van de Graaf van Hoogstraten. Meer informatie hierover vind je in de wandeling 'des Heeren Graven Bosschen'. In 1996 kon de Vlaamse Gemeenschap het 135 ha groot domein als eigendom verwerven en werd herdoopt tot 'Graafsbos'. Onder beheer van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal vooral door het weghalen van de Amerikaanse eik en natuurlijke verjonging het geheel moeten evalueren naar een gemengd bos, met open ruimten om ook heide een kans te geven.

De Noordermark was eeuwen geleden deels de grens tussen de bisdommen Luik en Kamerrijk. Nu vormt het riviertje van het Bergske tot bij Ginhoven de gemeentegrens tussen Merksplas en Baarle-Hertog (Zondereigen). De diep ingesneden, smalle vallei zorgt voor de afwatering van het Moer, een voormalig moerasgebied. Door de vallei loopt een prachtig wandelpad dat via een wandelbrug uitkomt bij het gehucht Ginhoven. Hogerop ligt de Vossenberg en iets verder de spie, waar de Noordermark in het Merkske loopt. Aan de overkant ligt de landsgrens met Nederland, Baarle-Nassau. Tot bij de spie, zouden de Noormannen met hun snekken aan land zijn gekomen en Zondereigen hebben veroverd. Infopanelen vind je bij de Vossenberg. De Vossenberg is een motteburcht of

kasteelberg uit de 11de of 12de eeuw, een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop de houten woontoren, het opperhof van de plaatselijke heer met daaronder een neerhof binnen een ringwal.

De Ginhovense velden zijn een archeologisch zeer waardevol gebied. Hier was bewoning van 10.000 jaar voor C. tot in de late middeleeuwen. Akkeronderzoek leverde maar liefst zesduizend oppervlaktevondsten op in steen, zoals pijlpunten, messen, schrapers enz.

De dodendraad was een draadversperring onder hoogspanning langs de landsgrens met Nederland tijdens **wereldoorlog 1914-18**. Nabij hoeve-ij's Vaneleke woonde landbouwer Jaak Verstraelen (1858-1915). Samen met zijn vrouw Mieke Broers en zijn 10 kinderen baatte hij een hoeve uit langs de huidige Witte Keiweg. Jaak vroeg en kreeg toelating van de Duitsers om zijn akkers en weiden achter de elektrische draad te bewerken. Op een keer vernam men dat er in Baarle-Hertog een brief was toegekomen van zoon Jan, die aan het front was. Zijn andere zoon Karel kreeg toestemming om aan de andere kant van de draad te gaan hooien. Hij ging eerst de brief ophalen en zou deze dan op het afgesproken uur in een holle steel van een hooivork over de draad gooien. Met de soldaat van wacht, die bij hun geboor Matthe was ingekwartierd, werd een afspraak gemaakt voor een bepaalde plaats en tijdstip, om de lang verwachte brief in ontvangst te nemen. Maar Jaak vergiste zich één uur (Duits uur en torenuur), waardoor er een andere schildwacht stond. Deze riep "Halt!" maar Jaak deed alsof hij doof was. De soldaat schoot Jaak in zijn rug. Hij leefde nog drie dagen, maar overleed op 4 september 1915 aan zijn verwondingen. De Duitse soldaat waarmee de afspraak werd gemaakt, hield er een wrang gevoel aan over. Hij was dagenlang overstuur en vloog daarna voor straf naar het front.

